
På træningsophold i FC Barcelona



Magnus og Magnus henholdsvis Risum og Kylling fra klubbens u15 hold var i efterårsferien på træningsophold i klubben over alle klubber FC Barcelona.

Her fortæller de.

En aften i foråret ringede Egon Kylling til min far for at høre, om vi ville med til Barcelona, fortæller Risum. Tine Laulund havde fortalt, at hendes far arrangerede et træningsophold i efterårsferien hos FC Barcelona. Så kunne familierne se på Barcelona, mens vi spillede fodbold. Magnus og jeg var ikke svære at overtale. Det var min far og mor heller ikke, så kort efter var vi tilmeldt turen til Barcelona, som skulle foregå med bus.

Det var det værste, for der er langt til Barcelona med bus, synes min mor og far.

Ventetid

Det var svært at vente på efterårsferien, for det var lidt vildt. Tænk at skulle spille på samme anlæg som Messi og alle de andre, fortæller drengene.

Men heldigvis kom dagen, hvor vi skulle af sted.

Vi ankom til Barcelona søndag aften. Vi skulle bo på hotel ikke så langt fra træningsanlægget i bydelen Sankt Joan Despi.

Vi fik udleveret tre sæt spillertøj, et orange, et lilla og et sort med vores navne på ryggen, en blå træningsjakke og en sportstaske. Søren Laulund og Allan Michaelsen, som har været professionel i udlandet og spillet på det danske landshold tog imod os på hotellet. Vi fik vores værelse. Risum og jeg skulle bo sammen fortæller Magnus K.



Træning

Allerede næste dag kl. 07 var der morgenmad. Kl. 8.30 var der afgang til træningsanlægget Ciutat Esportiva Joan Campes. Vi var i alt 42 unge i alderen 10 til 16 år. Kl. 09 blev vi lukket ind gennem porten. Det var et fantastisk flot træningsanlæg med 5 græsbaner og 4 kunstgræsbaner. Hele vejen rundt om anlægget er der et højt hegn, så man ikke kan se ind på

banerne, beretter Magnus og Magnus. Vi skulle have vores lilla sæt på alle sammen, og trøjerne skulle være nede i bukserne. Der skulle være orden. Det kunne vi mærke med det samme.

Vi blev delt i fire hold efter alder. Vores træner hed Jordi. Det hele foregik på engelsk.

En stor del af træningen handlede om boldkontrol og teknik. Det handler det om på alle hold i FC Barcelona.

Jordi råbte press, concentration og open, så de ord lærte vi hurtigt. Når han råbte open, betød det, at vi skulle sprede spillet ud forklarer Magnus K.

Som at være professionel

To gange seriøs træning om dagen. Halvanden time formiddag og eftermiddag fem dage i træk, kørsel frem og tilbage med bus kun afløst af frokost, topprofessionel træner og på et anlæg, som ikke ses bedre, ja, så følte vi os næsten som professionelle, siger drengene. Efter dagens træning afle-



verede vi to sæt tøj til vask. Det tredje sæt brugte vi så næste formiddag, hvor vi så fik de to andre sæt tilbage .

Alle var hele tiden ens klædt.

En af dagene mødte vi FC Barcelonas



b-hold. De skulle træne lige uden for vores omklædningsrum. Mange af dem bor på fodboldakademiet La Masia, som også ligger på anlægget. Det var spændende at møde dem. Flerre af dem ender måske på a-holdet.



Magnus K, Jordi og Magnus R



Messi i en hvid Maserati

Messi kom kørende i en hvid Maserati. Han kom som den sidste til træning.

Det var torsdag, for der havde været landskamp, så de ”store” var først tilbage på anlægget torsdag. Vi kunne desværre ikke overvære deres træning, men vi så de fleste fra førsteholdet, da de kom i deres store biler. Alves kom i en sort Ferrari fortæller drengene, men de trænede på samme anlæg som os, tilføjer de.

Besøg på Camp Nou



Der var desværre ikke kamp på Camp Nou, mens vi var der, men onsdag

efter træning blev vi kørt dertil for at se stadion og museet med alle pokalerne og meget mere.

Messis tre Fifa Ballon d'Or, som tegn på at han er blevet kåret som verdens bedste de sidste tre år, var der også.

På billedet er vi fotograferet med en kopi af Champions League pokalen. De ægte var udstillet bag glas, fortæller Risum og Kylling.

Sightseeing i Barcelona

En anden dag efter sidste træning var der sightseeing med bussen. Vi så Det olympiske Stadion, havnen, Gaudis ufærdige katedral La Sagrada og gik en tur på Ramplaen.

Det har været en super spændende tur og 24 graders varme, slutter drengene, der er klar til at tage af sted næste år igen, men så vil de altså også ind og se FC Barcelona på Camp Nou.

Se om turen til Barcelona på www.fcclinic.com